



Kerkgenootschap de Pinkstergemeente de Banier te Almelo

Beleidsplan 2016 – 2021 op hoofdlijnen

Datum: December 2015

Revisie nr. 0

## Inhoud

### 1 INLEIDING

### 2 OVER ONS

### 3 VISIE en KERNWAARDEN

### 4 BELEID

#### 4.1 Samenkomsten

#### 4.2 Celgroepen

#### 4.3 Zending

#### 4.4 Kinder-en Jongerenwerk

#### 4.5 Onderwijs

### 5 BESTUUR EN ORGANISATIE

### 6 FINANCIEN

## 1. Inleiding

Het beleidsplan omschrijft in hoofdlijnen de beleidsvisie van de Pinkstergemeente de Banier.

### **De Pinkstergemeente de Banier als kerkgenootschap**

De pinkstergemeente de Banier is een onafhankelijk kerkgenootschap gevestigd in Almelo (Hofkampstraat 169-173 7607 NG Almelo) en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 56609221.

Wie zijn wij:

Wij zijn een multiculturele familiekerk om vanuit passie voor Jezus, mensen aan te moedigen in het kennen en volgen van Jezus, hen toe te rusten tot dienstbetoon tot opbouw van het lichaam van Christus, tot eenheid en tot volwassenheid om uit te reiken in Almelo, Twente, Nederland en de wereld (Ef. 4:12-14)

Dit trachten we te bereiken door middel van openbare erediensten, celgroepen (kleine huiskringen), maandelijkse evangelisatie acties in het centrum van Almelo, bijbels onderwijs, het houden van speciale kinderdiensten tijdens de openbare diensten, speciale jongeren diensten het ondersteunen van de zendelingen die vanuit de Pinkstergemeente de Banier zijn uitgezonden, het aanbieden van pastorale zorg.

Als grondslag aanvaard de Pinkstergemeente de Banier de Bijbel, als het door God geïnspireerde en onfeilbare Woord als leidraad voor alle zaken die met het geloof en leven hebben te maken.

### **Registratie**

De Pinkstergemeente de Banier werkt aan een open registratie systeem. Dat wil zeggen dat mensen die de Pinkstergemeente de Banier als hun thuis gemeente zien kunnen zich registreren. Daarmee geven zij aan de Pinkstergemeente de Banier als hun geestelijk huis te zien en tot de gemeente te willen behoren. Daardoor vallen zij dan onder de herderlijk zorg Van de Pinkstergemeente de Banier. Door zich te registreren bij de Pinkstergemeente de Banier geeft men aan de geloofsbasis, identiteit en gedragscode te respecteren en de geestelijke leiding van de Pinkstergemeente de Banier, uitgevoerd door de oudstenraad(voorgangers en oudsten) te aanvaarden.

## 2. Over ons

### Geschiedenis

De eerste samenkomst van onze gemeente was op Goede Vrijdag 1956. De stichters van de gemeente waren Br. Paul Lefeu en zijn vrouw Agnes Lefeu-Tophoven. Zij waren met hun gezin uit Nederlands Indië gekomen, waar zij in de loop der jaren al een aantal gemeenten gesticht hadden. In die eerste dienst waren alleen het gezin Lefeu en enkele mensen uit Indonesië aanwezig.

In februari 1964 werd het voorgangerschap overgedragen aan br. John Lefeu, die in 1966 trouwde met Joop Kottier. Samen hebben zij de gemeente met grote toewijding gediend en de gemeente groeide gestadig. Ze gingen in juli 2000 met pensioen, en hebben toen hun voorgangerschap overgedragen aan Henk en Corrie Karelse.

Henk en Corrie Karelse zijn in 2014 met pensioen gegaan en hebben het voorgangerschap overgedragen aan Michèl en Sandy van Zuthem.

### Geloofsbasis en identiteit

Wij geloven in een drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat de bijbel ons fundament is van waaruit wij willen leven en werken. Wij willen een bedehuis zijn voor alle volkeren. Dit wordt bevestigd door de verscheidenheid aan nationaliteiten. Er is een actief werk onder de vluchtelingen die al dan wel tijdelijk dan wel blijvend in Nederland wonen.

### Wie zijn wij

Samen vormen wij een multiculturele gemeente, een huis van God. In het huis moeten geestelijke waarheden en principes uitgewerkt worden in de praktijk. Al gaande onderwijst de Heilige Geest hoe Zijn gemeente functioneren moet. Zo blijven we zoeken naar Gods wil voor onze "huisregels" en richtlijnen die wij nodig hebben voor het belijden en beleven van Gods waarheid in onze situatie. We geloven dat de Heilige Geest ons de weg zal blijven wijzen, zodat we gezamenlijk groeien naar een optimaal functioneren tot eer van God.

*Dan weet jij, hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods, dat is de gemeente van de levende God, een pijler en fundament der waarheid (1 Tim. 3:15).*

Verder hebben we goede contacten met een Armeense gemeente het Goede Zaad welke ook is gehuisvest in het Castello. Verder is er een ontwikkeling gaande in Almelo waarin diverse denominaties samen willen gaan werken in gezamenlijke acties.

### 3 Visie en Kernwaarden.

#### Visie:

Loving Jesus, loving de nations.

Mijn huis zal een bedehuis zijn voor alle volkeren (*Jes.56:7*).

#### Kernwaarden:

##### Passie:

Wij geloven dat onze hartrelatie met God de hoogste prioriteit is en dit komt tot uitdrukking in de manier hoe we Hem aanbidden en leven. (*Mat.22:37-40*).

##### Discipelschap:

Wij geloven in het volgen van Jezus in alle aspecten van ons leven (*Luc.14:27*)

##### Familie:

Wij geloven in het belang van gezonde families en het verbinden van generaties. (*Joh.13:16-17*).

##### Toerusting:

We geloven in het belang van training en onderwijs voor ontwikkeling in roeping en leiderschap (*2Tim.3:16-17*).

##### Missie:

Wij geloven in de opdracht om het evangelie van Jezus Christus te prediken en uit te leven, en in de apostolische roeping om te investeren in andere bedieningen en gemeenten om Zijn Koninkrijk uit te bouwen, zowel lokaal als mondiaal. (*Mat.28:19, Ef. 4:16*)

## 4 Beleid

### 4.1 Samenkomsten.

Elke zondagmorgen komen we samen om 10.00 uur, waar de woordverkondiging centrum staat voorafgegaan aan de voordienst die voornamelijk gevuld is met lofprijs en aanbidding. Er zijn regelmatige terugkerende zaken die een onderdeel zijn van de zondagochtendiensten.

#### 4.1.1 Waterdoop

Op de eerste zondag van de maand houden we, als er dopelingen zijn, een doopdienst. Gelovigen kunnen dan belijdenis van hun geloof afleggen door zich door onderdompeling te laten dopen. *Zie daar is water; wat is er tegen, dat ik gedoopt wordt? En Hij zei: Indien gij van ganser harte geloofd, is dat geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is (Hand. 8:36-37).*

In Romeinen 6 zien we dat de doop een identificatie van de gelovige met de Here Jezus is, een één worden met Zijn dood, begraving en opstanding, waarna de gelovige verder gaat in een nieuw leven.

#### 4.1.2 Avondmaal

Als gemeente breken we het brood in de dienst op de tweede zondag van de maand. Daarbij geven we gelegenheid aan elk kind van God, dat in de juiste relatie tot God en naaste staat, om deel te nemen aan het Avondmaal. Extra vieringen zijn op goede vrijdag avond en oudejaarsavond aanvang om 19.00 uur. Voor hen die ziek zijn of niet meer in staat om de zondagochtendiensten te bezoeken bestaat de mogelijkheid om aan huis Avondmaal te bedienen.

#### 4.1.3 Opdragen

Kinderen, waarvan Jezus zegt, "Laat de kinderen tot mij komen, verhinderd ze niet; want voor zodanigen is het koninkrijk van God" (*Marc.10:14*), worden in de gemeente onder gebed opgedragen aan God. *Dit om hen aan "de Here voor te stellen"* (*Luc. 2:22*), en aan de gemeente, die bijdraagt in de opvoeding d.m.v. kinder-, tiener- en jeugdwerk. Daarbij wordt ook voor de ouders gebeden, dat zij met Gods wijsheid, liefde en gezag hun kinderen mogen opvoeden.

## 4.2 Celgroepen

In de grote openbare samenkomsten komen persoonlijke zorg en onderling contact al gauw in gevaar. Vanaf het begin van de nieuwe gemeente in Jeruzalem wordt geschreven over huissamenkomsten. “En voortdurend waren zij eenparig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten (*Hand. 2:46*).

Wanneer men in een kleinere groep bij elkaar komt is daar een veilige omgeving voor:

- Besef van saamhorigheid;
- Het wisselen van gedachten over de inhoud en toepassing van de bijbel;
- Onderlinge zorg gebaseerd op relatie (*Ef.4:16*);
- Grotere betrokkenheid bij de gemeente (*Heb.10:24-25*);
- Opvang voor nieuwe mensen;
- Geestelijk groei en ontwikkeling van gaven (*1Cor.12:12-13*)

Door ook geregeld in kleiner groepsverband bij elkaar te komen kan het lichaam van Christus optimaal gaan functioneren.

## 4.3 Zending

Zending is vanaf het ontstaan van de gemeente altijd een belangrijk doel van de gemeente geweest. Naast de visie dat de Pinkstergemeente de Banier een bedehuis is voor alle volken wil zijn is er ook een sterk verlangen om vanuit de Pinkstergemeente de Banier zendelingen uit te zenden over de gehele wereld om de grote opdracht van de Here Jezus te vervullen.

Onze zendelingen zijn uitgezonden naar o.a. Azië, Europa, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika.

We zijn een ondersteunende gemeente. Hierbij herkent en erkent de gemeente de roeping op het leven van de zending en ondersteunt de zending in het vormgeven en uitvoeren van zijn of haar roeping. De zending werkt in de meeste gevallen voor een zendingsorganisatie, herkent en erkent door de gemeente. De zending in kwestie zal naast de gemeentevertegenwoordiging ook een thuisfront commissie (TFC) hebben en ondersteuning ontvangen vanuit meerdere bronnen dan de gemeente alleen. De gemeente en de zendingsorganisatie en TFC dragen gezamenlijk de verantwoording voor de zending. Het zendingsbeleid zal in een document worden vastgelegd.

## 4.4 Kinder- en jongerenwerk

Laat de kinderen tot Mij komen (*Marc. 10:14*)

### Kinderwerk in de Banier

Jezus houdt van kinderen; Hij wil dat ze de ruimte en de vrijheid hebben om bij Hem te komen. Waar ze ook zijn, wat ze ook doen, hoe klein ze ook zijn. "Laat de kinderen tot Mij komen." Deze tekst is heel belangrijk in het kinderwerk van de Banier en we willen de kinderen de mogelijkheid geven dit te ontdekken, op hun eigen niveau.

### De allerkleinsten

Voor de baby's, dreumesen en peuters betekent dit hen de liefde en geborgenheid te geven die ze nodig zijn. We hebben mooie lokalen waar ze de mogelijkheid hebben om te spelen en te ontdekken. Voor de baby's is er een aparte slaapruijnte. We lezen voor, gaan samen zingen en met de oudste kinderen maken we af en toe een werkje.

### Groep 1 t/m groep 8

Voor de kinderen die naar de basisschool gaan hebben we elke zondag in het Castello een mooi programma dat aansluit bij de leeftijd en interesses van de kinderen. De kinderen gaan eerst een half uur met de ouders mee naar de eredienst in de Banier. Rond 10.30 uur verzamelen ze zich bij hun gespreksleid(st)er met paraplu in de hal. Hij/zij neemt de kinderen van het groepje mee naar een lokaal in het Castello. Daar is er tot 11.00 uur de tijd om gezellig samen wat te drinken, kletsen en bidden. Ook bereiden we ons in dat groepje alvast voor op de rest van het programma. Tussen 11.00 en 12.00 uur is er voor de onder- en bovenbouw een apart programma, toegespitst op het thema van de maand. Deze programma's komen om de 4 weken terug. De programma's zijn: themaochtend, ontspanning, bijbelles en kinderpraise. Voor elk programma zijn er aparte werkgroepen die zo'n ochtend voorbereiden.

### Kinderpraise

Elke maand is er ook een praise-ochtend, een kerkdienst alleen voor de kinderen! De ochtend is gevuld met zingen, dansen, luisteren naar verhalen uit de bijbel en nog veel meer! Meer hierover kunt u lezen onder het kopje "Kinderpraise".

### Jongerenwerk

De huidige situatie is dat het jongerenwerk is opgesplitst de groep 12 tot 16, genaamd T-Box. Deze jongeren komen samen op de vrijdagavond. De visie van deze groep is we staan en gaan ervoor. T-Box is een plek waar tieners:

- Een levende relatie met God ontwikkelen door hen vanuit Gods woord te leren wie God, Jezus en de Heilige Geest is en wat het betekend een relatie met Hem te hebben.



- Zich thuis voelen en vrienden hebben en kunnen maken door gezellige en ontspannende activiteiten waardoor de eenheid, liefde en acceptatie ontstaat in Christus en de behoefte om bij de wereld te horen afneemt.
- Leren een getuige te zijn in de wereld die Jezus niet kent.

De Jongeren van 16 tot 25 komen op de zaterdagavond samen onder de naam J-Max. Hun dienst is van 20.00 tot 22.00. het doel van hun samen zijn is om God te zoeken. Na de dienst is er de gelegenheid om in de Lounge nog na te praten en allerlei spelen te doen, met als doel om een hechte band te creëren onder de jongeren. Tevens komen zij eenmaal in de twee weken op de woensdagavond samen voor Bijbelstudies.

Zowel de kinderen, tieners en jeugd organiseren jaarlijks hun weekenden. Deze worden erg goed bezocht en hebben steeds weer een opbouwende karakter en wordt door de deelnemers als positief ervaren. Verder worden regelmatig in de zomervakanties voor de jeugd een zending reis georganiseerd, waar dan een project wordt gedaan in samenspraak met een plaatselijk gemeente waar vanuit de gemeente contact mee is.

#### 4.5 Onderwijs

Bijbels onderwijs toegespitst op dienstbetoon en persoonlijke toerusting is een belangrijke pijler. Dit onderwijs wordt gegeven tijdens speciale avonden waar een onderwerp wordt uitgelicht en behandeld. Dat kan zijn van de Hebreeën brief tot Openbaringen. Of specifieke onderwerpen die op dat moment spelen of vraag naar is. Op dit moment wordt er nagedacht om structureel cursussen te gaan aanbieden.

## 5 Bestuur en Organisatie

## 6 Financiën

### Inkomsten

De belangrijkste inkomstenbronnen van de Pinkstergemeente de Banier bestaan uit tienden en giften en collecteopbrengsten. Van de inkomsten wordt 10% gebruikt ter ondersteuning van buiten gemeentelijke activiteiten.

### Besteding van de inkomsten

Deze worden o.a. besteed aan:

- 1 Huisvesting exploitatie kosten van de panden. De panden worden beheerd door de stichting Spelonk van Adullam. Deze stichting die een onderdeel is van de Pinkstergemeente de Banier, in deze stichting zijn de hypotheek, groot onderhoud e.d. ondergebracht.
- 2 Personele kosten.
- 3 Gemeente activiteiten.

Jaarlijks wordt een begroting opgesteld. Dit jaar 2015 is er gestart met het jaarverslag en jaarrekening welke tijdens een gemeenteavond zal worden gepresenteerd.

### Zendingen

Elke zending van de Pinkstergemeente de Banier heeft recht op een maandelijkse bijdragen vanuit het zendingsfonds.

