

Zondag 11 maart. Goedemorgen!

Wij heten u van harte welkom in deze dienst waarin br. Joël Dogger zal voorgaan.
De aanbidding wordt geleid door Martijn.

Maandag 12 t/m zaterdag 17 maart

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

09.00 – 12.00 uur Secretariaat

Maandag

09.30 – 11.00 uur Schoonmaak o.l.v. Astrid Kempees

18.30 – 19.45 uur Schoonmaak

Dinsdag

19.30 uur Huis van Toerusting
(Foundations en New Balance)

Vrijdag

20.15 uur Chosen Creative

Zondag 18 maart

09.30 uur Bidstond (gebedsruimte in het Castello)

10.00 uur Samenkomst met br. Henk Karelse

Zendingen:

Willem Jan en Gertrude Boon, adres kunt u opvragen bij het secretariaat.

Onderhoud:

Peter O., Wim F., Marco P., Wim W., Tim K., Wouter C.

Koffiebar:

Zie rooster

Noodoproep:

Schoonm(a)ak(st)ers gevraagd voor de maandagochtend of- avond. Opgave bij br. Gosé van der Berg of bij de iDesk.

Meet and Greet Wouter en Herma Berhof:

Op donderdag 15 maart organiseert het zendingsteam een meet and greet voor Wouter en Herma Berkhof. Deze avond zullen Wouter en Herma u informeren en vertellen over het één en ander betreft het zendingswerk in Brazilië. Mocht u belangstelling hebben, dan bent u van harte welkom vanaf 19:30 uur in het Castello. Om 20:00 uur zal de avond starten. We hopen u allen te zien.

“24 hours”

Alle MANNEN opgelet!!! Op zaterdag 21 april (t/m zondag 22 april) wordt er een “24 hours” georganiseerd voor alle mannen. Het thema is “**No Shame, Be Real**”. Gastspreker is Arno van der Knaap. Samenkomsten - Getuigenissen - Fellowship - Food – Overnachten. Locatie: Castello. Leeftijd: vanaf 16 jaar. Opgave en meer informatie: bij de iDesk (€20,- p.p.). Stuur al je/uw vragen naar j.vossebelt@banier.nl.

Wilt u deze week bemoedigen met een kaartje:

Familie Haulussy (Cahaya)
Adres kunt u opvragen bij het secretariaat

“Inmiddels is de 40-dagen-tijd voor Pasen ingegaan. Een tip om deze 40 dagen samen met je gezin te beleven is om elke dag een kaartje uit het Paaspakket te nemen en samen te bestuderen tijdens het eten.

Toeleven - bidden - danken
Voor volwassenen is er ook volop literatuur verkrijgbaar rondom de veertig dagen tijd, Goede Vrijdag & Pasen. Van harte welkom na de dienst om een kijkje te nemen op onze Paastafel!”



Molukse tradities in het licht van de Bijbel met br. Henk Karelse

Heb je altijd al meer willen weten over de Molukse tradities en hoe de Bijbel hier tegenaan kijkt? Op zaterdag 14 april a.s. zullen we vanuit de Banier in Almelo een landelijke studiedag organiseren